

Hälleviks fiskeläge

Detta är en avskrift av en artikel i nr 4, år 1910, av Fiskerierna – Svensk fiskeritidning.

Beloppen inom parentes avser omräknade belopp i 2019 års penningvärde. Vid omräkningen har använts en prisomräknare på www.historicalstatistics.org. Ansvarig för sidan är Rodney Edvinsson, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Detta läge har varit och kommer säkerligen att blifva det största inom Blekinge. År 1885 t.ex. funnos här 233 yrkesfiskare, som med 39 båtar deltog i sillfisket, hvilket då inbragte 40.250 kr. brutto (*ca 2,6 miljoner kr*). För 1883 finnes uppgifvet, att allt fiske vid Hällevik avkastade 96.300 kr (*ca 5,7 miljoner kr*). Emellertid har utflyttning ägt rum till Amerika, och unge män hafva äfven vändt sig till sjöfarten eller andra yrken, så att fiskarnes antal 1906 enligt officiell uppgift från länets hushållningssällskap blott utgjorde 102 jämte några tillfällighetsfiskare. Enligt samma källa hade fiskarne sistnämnda år 47.350 kr. (*ca 2,7 miljoner kr*) inkomst af sitt yrke, och ingick i denna inkomst sill för 35.040 (*ca 2 miljoner kr*) samt lax för 5.910 kr (*ca 300.000 kr*). Att märka är, att dessa fiskslag från Hällevik mest fångas i tämligen aflägsna farvatten såsom kring Bornholm, utanför Simrishamn och hvad laxen beträffar, äfven närmare tyska kusten. Samma år funnos vid läget 28 däckade, hufvudsakligast för sill- och laxfiske afsedda, omkring 7,5 m. långa båtar, de flesta byggda å platsen och i medeltal värda 700 kronor (*ca 39.000 kr*) stycket. Härtill kommo 7 öppna, sumpförsedda, omkring 6 meter långa båtar och omkring 50 smärre öppna båtar. Tre båtar voro försedda med motor. Det sammanlagda bruttovärdet af Hälleviks fiske utgjorde 1908 65.760 kr. (*ca 3,5 miljoner kr*), hvaraf 41.609 kr. (*ca 2,2 miljoner kr*) för sill.

Tre fraktskonare tillhörde fiskeläget 1906. När dessa äro hemma, ligga de förankrade å östra delen af bukten. Lägets inneväningarantal uppgafs till omkring 600, och boningshusen till omkring 130. De fiskare, hvilka mer enträget ägna sig åt sitt yrke sades hafva en bruttoinkomst af omkring 600 kr. (*ca 34.000 kr*) däraf i medeltal för år. År 1909 ägde Hällevik 78 fiskare, 26 lax- och sillfiskebåtar, 7 af dem med fotogenmotorer, 12 mindre båtar med sump och dessutom 40

ännu mindre båtar. Bruttoinkomsten af fisket hade detta år varit 46.163 kr (*ca 2,5 miljoner kr*).

Att fisket vid Hällevik gått tillbaka beror säkerligen i första hand på de otillfredsställande hamnförhållandena. Då läget för en del år sedan ägde 80 öppna fiskebåtar, kunde dessa vid stormtillfällen dragas upp på land och voro där någorlunda skyddade. Annorlunda förhåller det sig med de däckade båtar, man numera skaffat sig, och för fiskets tidsenliga utveckling är det af nöden, att däcksbåtarna för framtiden blifva större, mer djupgående samt försedda med motorer. Efter fisketidens slut på hösten brukar man nu äfven draga upp däcksbåtarna på land.

För lång tid tillbaka uppgjorde major Gagner förslag till hamn vid Hällevik. Major Gagners nämnda förslag hade slutat på en summa af 75.000 (*ca 4 miljoner kr*) och enligt ett annat alternativ å 125.000 kr (*ca 6,7 miljoner kr*). Planen förföll emellertid, då en tredjedel af det mindre kostnadsbeloppet ej kunde af hamnintressenterna anskaffas.

Kommer hamn, enligt hvad här framhållits, att byggas vid Hällevik, är det mycket stora utsikter till att fiskeläget går en rask utveckling till mötes.

Kommissionen föreslår, att Hällevik må komma först till utförande bland Blekinges hamnar. Arbetena, som beräknats draga en kostnad af 259.000 kr. (*ca 14 miljoner kr*), omfatta två vågbrytare, den södra 342 meter lång, den östra 352 meter. Inseglingsöppningen skulle bli 40 meter och hela det skyddade vattenområdet 80.000 kvm.