

Det kan tyckas osannolikt idag, men under flera decennier har fyra olika handelsbutiker/affärer, av typen fullsorterad diversehandel, drivits samtidigt på Hällevik. De har dessutom varit belägna inom ett avstånd på cirka 200 meter. I början av 1980-talet fanns det bara en kvar av de ”fyra stora”, nämligen ”Simonssons”. Utvecklingen i övriga delar av landet var likartad. Om vi håller oss till Blekinge minskade antalet dagligvarubutiker med omkring 90 procent under perioden 1966–2019. Samtidigt med dessa affärer har också mindre butiker funnits på Hällevik, specialiserade på till exempel mjölk- eller köttantering.

## Strandvägen 26 (”Simonssons”)

På denna adress bedrevs handelsverksamhet redan från 1858. Det var smålänningen Carl Nyman som flyttade in från Östra Hoby församling på Österlen. Hans hustru Elna Hansdotter kom från Borrby församling, också på Österlen.

År 1887 övertogs rörelsen av Carl J. Svensson, kallad ”Sjänsen”. Under hans tid, närmare bestämt år 1891, uppfördes den östra delen av byggnaden som var försedd med en takkupa. Detsamma gäller magasinsbyggnaden bakom huset. Efter att ett hus intill byggnaden brunnit ner 1903 förlängdes huset åt väster, och ytterligare en takkupa tillkom. Det blev en mycket ståtlig byggnad med Hälleviksmått mätt.

Åren 1911–1919 samarbetade Svensson med Reinhold Wingren, som också bebodde ovanvåningen under dessa år. Carl Svensson hade då byggt och flyttat till det stora röda huset på Haveliden 26. Wingren drev ensam verksamheten 1919–1921.

Under ett par år från och med 1915 drev familjen Wingren även ett kafé på Piltvägen 8.



*På bilden ses huset före tillbyggnaden 1903. Till vänster på balkongen står Carl J. Svensson. Affären låg i byggnadens vänstra del och nåddes via en hög trappa. Som synes hade man inga regelrätta skyltfönster på den tiden. Fönstren och butikshyllorna användes som ett slags visuella kataloger där så mycket som möjligt av varorna radades upp eller packades samman i geometriska formationer. Till vänster på bilden skymtar taket på det hus som brann 1903.*



*På strandsidan låg från 1890-talet ett salteri, som något av åren 1902–1905 byggdes ut med en lokal för fiskhandel till detta utseende.*



*Till höger i bilden ser vi salteriet. Foto från slutet av 1930-talet.*



*Bertil Persson i sin kiosk. Utöver sedvanligt godis syns både hushållsrån och saft på hyllorna.*

## **Strandvägen 1**

Bertil Persson drev först under några år i slutet på 1940-talet en kiosk på Södergrens tomt, i hörnet närmast den blivande kiosken på stationsplanen. Kiosken var byggd i trä.

Södergrens Pensionat ("Danska pensionatet") drevs av Ellen Södergren. Hon kom från Bornholm. Från 1940-talet till en bit in på 1960-talet. På ovanvåningen fanns gästrum, medan maten serverades på bottenvåningen.

## **Strandvägen 2**

Anna och Ethel Olssons kiosk. Låg utmed vägen i tomtens södra ände. Drevs från sent 1930-tal till tidigt 1940-tal. Anna var också duktig på att fixa håret på damer.

## **Strandvägen 6**

Signe och Georg Fogelströms Bageri och Mjölk i en separat byggnad. Från 1952 (alternativt 1954) till 1963.

Efter några år som uthyrd sommarstuga hade bland annat Arne och Majken Banér klädförsäljning (Banérs Kläder) i byggnaden från omkring 1978.

Därefter hade Ann-Britt Simonsson hårvårdssalong här 1995–2012 (dessförinnan i källaren till dåvarande bostadshuset på Björkåsavägen). Rörelsen övertogs sedan av frisörer från Sölvesborg som en filial. Denna upphörde vid årsskiftet 2018/2019.

## **Strandvägen 7**

I sitt boningshus tvärs över vägen drev Erik Fogelström bokantikvariat under några decennier fram till 2012.

## **Tomas väg 1**

Albert Nilssons skrädleri, beläget på andra våningen i boningshuset. Drevs från 1930- till 1950-talet. Han lagade också radioapparater. Många byar och fiskelägen hade på den tiden sin egen skraddare. På landsbygden var det hemma- eller skraddarsydd kläder som





*Främre raden från vänster: Mina Hansdotter ("Kalla Mina"), Ingrid Svensson ("Hermine Ingrid"), Gullan Levin, Ola Andersson, John Persson ("Jäsa John"). Bakre raden från vänster: Karna Håkansdotter ("Haugna Karna", mor till John Persson), Frideborg Nilsson (fosterdotter till Ola Andersson), Nelly Knutsson, Hermina Svensson med dottern Sonja, Albin Fogelström, Frits Fogelström. Foto från 1926.*

## **Strandvägen 15 A**

Lilla Galleriet. Stina Brorsson etablerade 1989 sitt konstgalleri i det gamla fryshuset.

## **Strandvägen 15**

I huset drev bagare Fjellner från Fjälkinge, och därefter Ola Andersson, ett bageri i slutet av 1800-talet. Ola var svåger till fiskhandlaren med samma namn.

Därefter fanns här ett båtbyggeri som drevs av husägaren Henrik Jönsson ("Sjösse"). Under de första decennierna av 1900-talet byggde han tillsammans med Ola Olsson ("Bens Ola") många vrakekor och fiskekvassar på tomten ner mot vattnet.

Knut Bengtsson, farfar till Henning Knutsson och Anna Bergheim, byggde också tillsammans med "Bens Ola" ett hundratal vrakekor på eller nära samma område mellan åren 1900 och 1907.

"Sjösses" hustru Pella sålde eventuellt bröd, smör och mjölk i huset.

## Strandvägen 52

Snett över Skonertvägen drev Simon van der Levin en frisersalong under några decennier med början under 1940-talet. Han arbetade också hos fiskhandlare Ola Andersson och som brödotkörare på Svante Svenssons Bageri. Sonen Hakon drev taxirörelse.

## Strandpromenaden 7

Vi vandrar nu tillbaka till hamnplanen och fortsätter österut längs Strandpromenaden. Där låg Per Weistanders Antik och Lump i ett gammalt stenhus som revs på 1940-talet.

## Strandpromenaden 17

”Danska-kaféet” låg här på 1940-talet. Man var känd för sina delikata danska wienerbröd. Två flickor från Bjärnum arbetade på kaféet.

## Hanöhus

I anslutning till Hanöhus – och dessförinnan Strandbo – har det funnits kiosk i olika omgångar från 1940-talet. Frukostbröd såldes också från Hanöhus under några år på 1990-talet.

Hanöhus utvecklades under 1900-talets andra hälft till ett mycket populärt hotell med dansrestaurang. Tidigare dansbanor har funnits intill Haveliden uppe på Stibyberget (i början av 1900-talet) och därefter på platsen där Facklans hembygdsgård ligger.



*På bilden från 1940-talet ses ”Danska-kaféet” till vänster och Strandbo till höger. Efter att Strandbo förstörts vid en brand 1954 byggdes Hanöhus upp på platsen.*

## Hälleviks Havsbad och badstranden

Pensionats- och restaurangverksamhet har bedrivits sedan 1917. Längs stranden har Havsbadet periodvis haft sommarkiosk från 1940-talet och framåt. I början kostade en glass 10 öre! Även andra har bedrivit kioskverksamhet på stranden. I Havsbadets huvudbyggnad har det under lång tid funnits en kiosk vid receptionen.